

Grundejerlauget Baunehøj

Generalforsamling 28. marts 2019

Formandens beretning.

Sidste gang vi var samlet til generalforsamling, var vi til rundvisning med smørrebrød på Jysk Park. Et interessant besøg og en rigtig hyggelig aften.

I år har vi prøvet noget andet, Bankospil i Skyttehuset, hvor vi forhåbentlig skal more os lidt og vinde en masse fine præmier – det vender jeg tilbage til.

Men først vil jeg berette om vores arrangementer og arbejde siden sidst.

Sidste år skulle vi bruge to medlemmer i bestyrelsen. Jette Nielsen, Havretoften blev valgt ind på generalforsamlingen og bestyrelsen fik overdraget opgaven at udpege det andet medlem. Det tog lidt tid, før vi egentlig fandt ud af, hvad den bemyndigelse faktisk betød. Med filosofien, at medlemmer af bestyrelsen helst skal melde sig frivilligt, gik vi i gang med at stemme dørklokker. Vi henvendte os til nogle af dem, der ikke havde deltaget i generalforsamlingen, som ikke tidligere havde siddet i bestyrelsen eller som var nye tilflyttere til området. Vi mødte adskillige meget flinke mennesker, som alle endte med at takke pænt jeg til et tilbud om en plads i bestyrelsen.

Og så var det, at det gik op for os, hvad bemyndigelsen betød. Vi kunne pege på hvem som helst. Det var ikke noget rart ansvar at stå med, at vælge en ind i bestyrelsen mod vedkommendes vilje.

Vi endte med at vælge ud fra, hvem vi gerne ville bruge tid sammen med, og hvem der ville være god for foreningen. Valget faldt som bekendt på Ole Andersen, Havrevænget, som flere gange tidligere har vist store evner for blandt andet at lave hekse til Sankthansbålet. Heldigvis accepterede Ole valget. Det var vi meget glade for.

Næsten samtidigt skete det, at Jette flyttede fra området og afgav uden yderligere dramatik sin plads i bestyrelsen til suppleant Mette Sanfærd.

Selvom vi fik nye i bestyrelsen, gav det ikke anledning til rokeringer internt.

Processen omkring valg til bestyrelsen kommer jeg ind på senere.

Vi har afholdt de traditionelle arrangementer.

Petanque-turneringen. Hver tirsdag i maj – kl 19.

Vi fik rettet banen, stampet den og havde nogle fine petanque-aftner med mellem 5-20 gæster, så vidt jeg husker. Vi gør det selvfølgelig igen i år.

Vi drøftede sidste år, om vi skulle udvide Sankt Hans til en lidt større fest, nu den faldt på en lørdag, men den lille bruger undersøgelse fra generalforsamlingen sidste år, viste at alle vores arrangementer er helt fine som de er. Ingen grund til at ændre på en succes. Så Sankt Hans blev ca. som den plejede med hygge omkring bålet i et par timer.

Fastelavn her sidst i februar var også en succes. Vi var ca. 60 store og små mennesker, dyr, superhelte til tøndeslagning og fastelavnsboller.

I bestyrelsen har vi afholdt 3 møder, hvor vi planlægger vores arrangementer og drøfter henvendelser, nye idéer og meget andet.

Fx har vi fundet på et lille event, når der flytter nye til området. Vi gik ret hurtigt fra idéen, hvor et bestyrelses-kor skulle synge ved fordørene og endte i stedet med, at Ejnar og jeg, med flag og chokolade ringede på ved en håndfuld nye medlemmer i kvarteret. Vi blev taget rigtig godt imod og havde virkelig en god oplevelse med at hilse på folk på den måde.

Vi ved fra en ejendomsmægler, at der kommer endnu én pr. 1. juni. Men ellers er udfordringen at opdage, når der flytter nye til. Det må I meget gerne hjælpe os med.

Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at gøre opmærksom på bestyrelsens nuværende sammensætning. Af personlige årsager ønsker Mette Sanfærd at træde ud, så bestyrelsen består nu af Ole, Kim, Ejnar og jeg.

Vi er fire unge, flinke familiefædre. Alt i alt er vi meget rolige og godt tilfreds. Vi har jævnlige travlt med vores arbejde eller andre ting ligesom alle andre, men grundlæggende er vi glade og godt tilfreds. Og det synes jeg, faktisk er et problem. Vi mangler nogen i bestyrelsen / suppleanter, som kan sætte lidt gang i os. I skriver af og til os om ting, som I er utilfredse med. Ting I synes, vi som grundejerforening skal klage over. Udsigten til motorvejen, stadion, slikfabrikken, støj og lign.

Alt sammen ting, som vi sikkert ville klage over alle vegne, hvis ikke vi havde været så grundlæggende godt tilfreds. Jeg kan godt lide den orange farve på støjværnet, jeg er for døv til at blive generet af støj fra motorvejen, og jeg kan ikke se lysene fra stadion... fordi der nu ligger en stor grim slikfabrik, som vi nok ikke kan gøre så meget ved.

Vi vil gerne have folk i bestyrelsen, som kan sætte lidt gang i os. Jeg har lige hørt, at

Entreprenørgården, som ellers skulle stå for at skifte resten af vores fortove, ikke har nogen som helst planer om at gå i gang med det alligevel. Så der er da bestemt nok at arbejde for. Og det skal vi også nok gøre. Men vil være rigtigt gavnligt med ny energi i bestyrelsen.

Jeg har talt med vore suppleant, Dorthe Landkildehus. Hun kunne desværre ikke komme i aften. Hun tilbyder sig gerne igen som suppleant, men hun arbejder tit meget i Norge og vil derfor meget nødtigt træde ind i bestyrelsen.

Udover Dorthe skal vi have valgt endnu en suppleant. Så jeg håber meget, nogen af jer kunne have lyst til at være med.

Afslutningsvis vil jeg sige tak for jeres deltagelse til vores arrangementer, tak for opbakningen. Tak til Jørn Würtz for din indsats som dirigent. Tak til bestyrelsen og suppleanter. Tusind Tak.

Hermed formandens beretning.

Thomas Nissen